

Ochtendgebed 6 december Finan

Deze gebeden kan je bidden als je alleen bent; als je met anderen bent, kan je iemand aanstellen om bij de *Opening* de *oproep* te doen. Het plusje (+) geeft een moment aan waarop je het kruisteken kunt maken.

+ In de naam van de Vader,
en van de Zoon,
en van de Heilige Geest.
Amen.

Opening:

Ik vraag aan de Heer één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de Heer
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de Heer te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel.

Oproep: Wie is het die jullie zoeken?

Reactie: Wij zoeken de Heer onze God.

Oproep: Zoeken jullie hem met heel je hart?

Reactie: Amen. Heer ontferm u.

Oproep: Zoeken jullie hem met heel je ziel?

Reactie: Amen. Heer, ontferm u.

Oproep: Zoeken jullie hem met heel je verstand?

Reactie: Amen. Heer, ontferm u.

Oproep: Zoeken jullie hem met al je kracht?

Reactie: Amen. Christus, ontferm u.

Geloofsbelijdenis:

Naar wie zouden we moeten gaan, Heer?
U spreekt woorden die eeuwig leven geven,
en wij geloven en weten
dat u de Heilige van God bent.

Lof aan u, Heer Jezus Christus,
Koning van eeuwige luister.

Schriftlezingen:

Ps 48:1-3, 8-14; Jer 1:4-9; Mar 9:9-27

Lezing van de dag:

Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: 'Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.' Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: 'Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?' Ik antwoordde: 'Hier ben ik, stuur mij.'
Jesaja 6:6-8

Wie waren deze mannen en vrouwen uit Rusland? Waarom gingen ze "de woestijn" in? Wie waren ze, geestelijk gezien?

Het waren mensen die er in hun hart naar hunkerden om alleen te zijn met God en zijn immense stilte.

De berg van Gods stilte – bedekt met de wolk van zijn mysterieuze aanwezigheid – riep deze toekomstige poustinikki op deze ontzagwekkende maar liefdevolle weg.

Een poustinia binnengaan betekent naar God luisteren. Het betekent binnengaan in de *kenosis* – het zichzelf ontledigen. Dit zichzelf ontledigen, zoals Christus zichzelf ontledigd heeft voor ons, is eigenlijk het beklimmen van een enorme berg, tot de hoogste top, waar God verblijft in zijn warme stilte. Het betekent ook, te weten "hoe verschrikkelijk het is om in de handen van de levende God te vallen" ... en hoe heerlijk, hoe vreugdevol en hoe aantrekkelijk. Zo aantrekkelijk, in feite, dat de ziel het niet kan weerstaan. Daarom zeggen de Russen dat hij die geroepen is naar de poustinia, moet gaan *of* sterven, omdat God hem heeft geroepen naar zijn berg om tot hem te spreken in die ontzagwekkende stilte. Want God heeft iets te zeggen tot degenen die hij naar de poustinia roept, en wat God tegen hen zegt, moeten de poustinikki herhalen zoals een profeet doet.

Menselijk en psychologisch gesproken is hij terughoudend om te spreken, zoals iedere profeet terughoudend was; maar ook naar hem komt de engel met de vurige kool, die onzichtbare engel die zijn gedachten, zijn mond en zijn lippen (symbolisch) reinigt en de man of vrouw zien opstaan en beginnen aan deze ontzagwekkende pelgrimsreis.

Meditatie voor deze dag van de maand:

ALS IK SLECHTS JEZUS LIEFHEB

Ik prijs de wonden
en het bloed van het Lam
dat de zwakheden heelt
van mijn lichaam,
ik prijs de wonden
en het bloed van het Lam
dat de zwakheden heelt van mijn ziel,

ik prijs de wonden
en het bloed van het Lam
dat de zwakheden heelt
van mijn geest!

Lof zij het bloed van het Lam
in zijn vergevende kracht.
Lof zij het bloed van het Lam
in zijn reinigende kracht.
Lof zij het bloed van het Lam
in zijn reddende kracht.
Lof zij het bloed van het Lam
in zijn bevrijdende kracht.
Lof zij het bloed van het Lam
in zijn overwinnende kracht.
Lof zij het bloed van het Lam
in zijn vernieuwende kracht.
Lof zij het bloed van het Lam
in zijn beschermende kracht.
Voor een ieder die gelooft
in de kracht van het bloed van Jezus
is niets onmogelijk.

Ik prijs het bloed van het Lam
dat al mijn zonden bedekt
zodat die niet langer
zichtbaar zijn,
ik prijs het bloed van het Lam
dat me reinigt
van al mijn zonden
en dat me
witter maakt dan sneeuw,
ik prijs het bloed van het Lam
dat kracht heeft om me vrij te maken
van al mijn gebondenheden
en ketenen van de zonde.
Ik prijs het bloed van het Lam
dat sterker is dan mijn eigen
door zonde geïnfecteerde bloed
en dat me opnieuw vormt
naar het beeld van God,
ik prijs het bloed van het Lam
dat overwint
over alle machten die me
willen onderdrukken,
over elke macht van de vijand.
Ik prijs het bloed van het Lam
dat me beschermt
tegen alle slinkse aanvallen van de vijand.

Ik prijs het bloed van het Lam
dat voor mij
het bruidskleed klaarmaakt.

Ik prijs het bloed van het Lam
dat alle dingen nieuw maakt.
Halleluja! Amen.
M. Basilea Schlink

Vrij gebed voor andere mensen

Gebed:

**Christus, wil me als een licht
verlichten en leiden.
Christus, wil me als een schild
overschaduwen.
Christus onder mij;
Christus boven mij;
Christus naast mij
aan mijn linker- en aan mijn rechterzijde.
Wees vandaag binnenin mij en buiten mij,
nederig en zachtmoedig, en toch almachtig.
Wees in het hart van ieder tot wie ik spreek;
in de mond van ieder die spreekt tot mij.
Wees vandaag binnenin mij en buiten mij,
nederig en zachtmoedig, en toch almachtig.
Christus als een licht;
Christus als een schild;
Christus naast mij
aan mijn linker- en aan mijn rechterzijde.**

Zegen:

**Moge de vrede van de Heer Christus
met u gaan,
waarheen hij u ook zendt.
Mag hij u leiden door de wildernis,
en beschermen in de storm.
Mag hij u thuisbrengen vol vreugde
over de wonderen die hij u heeft doen zien.
Mag hij u thuisbrengen vol vreugde,
opnieuw binnen onze deuren.**

**+ In de naam van de Vader,
en van de Zoon,
en van de Heilige Geest.
Amen.**